



Tijd voor u
Een luisterend oor
Een troostend
woord
Een hart voor
mensen...

Dienst levensbeschouwing

Informatiebrochure

Inhoud

1	Wie zijn wij?	4
2	Gesprek of bezoek	4
3	Hoe kunt u ons bereiken?	5
4	Communie	5
5	Gebed met zieken en familie	6
6	Stille ruimte	7

Mensen gaan met elkaar op weg, door licht en donker.

Zij kunnen elkaar dragen in het leven.

Wij zijn bereid een eind met u op weg te gaan.

1 Wie zijn wij?

- Ziekenhuispastores:
 - Ria Boden
 - Ingrid Wuyts
 - Eveline van Ommering
- Moreel consulente:
 - Hilde Puype

2 Gesprek of bezoek

Als u als patiënt in een ziekenhuis komt, zit u meteen in een “andere wereld”. U komt in een vreemde omgeving terecht. U voelt zich onzeker, angstig misschien...

Er komen ook heel wat vragen op u af. Hoe moet het nu thuis en op het werk? Waarom overkomt mij dit? Wat zal de toekomst brengen?

In de stilte van de ziekenhuiskamer kunnen levens- en geloofsvragen aan de oppervlakte komen. Er valt zo veel te verwerken...

Op die momenten kan een opbouwend en vertrouwelijk gesprek of alleen al de aanwezigheid van iemand die naar u luistert, u en wellicht ook uw familie, goed doen.

Wij staan open voor een gesprek bij u op de kamer of elders.

3 Hoe kunt u ons bereiken?

- Ziekenhuispastores via het rechtstreeks nummer 03 650 50 40 of 5040 via uw vast telefoontoestel op de kamer
- Moreel consulente via het nummer 03 217 88 03.
- Via een verpleegkundige
- Via mail naar pastorale.dienst@klina.be of moreel_consulent@klina.be

4 Communie

U kunt op uw verzoek de Communie op de kamer ontvangen. Geef hiervoor a.u.b. zelf uw naam door aan één van de pastores of aan een verpleegkundige.

5 Gebed met zieken en familie

Gebeden en rituelen voor verschillende levenssituaties bestaan al lang in de kerk. Deze gebeden kunnen u kracht en bemoediging geven in moeilijke momenten of uitdrukking zijn van uw dankbaarheid voor het leven en elkaar.

- **Ziekenzalving – ziekenzegening**

Bij ernstige ziekte of voor een zware operatie is dit een zinvol ritueel om met gelovig vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Het is een gebed om steun en bemoediging in uw ziek-zijn, het teken van Gods zorgende nabijheid voor mensen. Aarzel niet om hiervoor aan de verpleegkundige een pastor te vragen.

- **Stervenswijding – afscheidsgebed**

In de stervensfase kan een pastor gevraagd worden om voor te gaan in gebed en ritueel, samen met familie en vrienden. Ook na het overlijden kan u de pastor vragen om samen gelovig afscheid te nemen.

Buiten de kantooruren, tijdens het weekend en op feestdagen kan een verpleegkundige voor u een pastor van wacht oproepen.

6 Stille ruimte

- Voor een moment van stilte, bezinning of gebed kunt u terecht in de stille ruimte. U vindt deze ruimte op de eerste verdieping, schuin links tegenover de gele liftenblok A
- U vindt hier een intentieboek waarin u kunt neerschrijven wat u nauw aan het hart ligt.
- U vindt er ook gebeds- en bezinningsteksten.
- Voor de kinderen liggen er tekeningen om in te kleuren.
- ***Omwille van het brandgevaar mogen er géén kaarsen gebrand worden.***

Als u het bezoek wenst van een pastoor van uw parochie, neemt u liefst zelf contact op met uw parochie.

*Met elkaar op weg
door licht en donker
elkaar soms heel ver dragen
doorheen het leven.
Hier,
nu,
vandaag.*

Hebt u vragen of opmerkingen?

Spreek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met raad en daad bijstaan.

Contactinfo

Dienst levensbeschouwing

Pastorale.dienst@klina.be - tel 03 650 50 40

Moreel_consulent@klina.be - tel 03 217 88 03

U mag uiteraard altijd het bezoek van uw eigen begeleider of geloofsgenoot vragen.

Versie: 2/ 11-2019

auteur: dienst levensbeschouwing, V.U. directeur verpleging

AZ Klina vzw

Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T +32 3 650 50 50
www.azklina.be